

## Vrijheid

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers die in de 2<sup>de</sup> wereldoorlog streden voor de vrijheid.

Nu leven we in vrijheid.

Wat is vrijheid voor jou?

Wat betekende vrijheid vroeger?

Wat betekend vrijheid voor ons NU?

Zoveel doden in die 6 jaar.

Die hadden gevochten, en hun leven aan de vrijheid gegeven.

Nu met 76 jaar vrijheid.

Kunnen we weer in vrijheid leven!

# De oorlog

Ik ben bang

Iedereen om mij heen is bang

Ik ben al 4 jaar niet buiten geweest

Ik en mijn familie zijn joods

We zijn gevangen

Ik ben bang

De Duitsers nemen ons land in

Papa is gevangen

Ik woon met mama en mijn zusje

Ik ben bang

Dat de oorlog nooit meer voorbij gaat

Dat we worden gevangen

Ik ben bang

Buiten zijn gemene mensen

Buiten zijn bange mensen

Ik was bang

Ik ben blij

Want de oorlog is voorbij

# De nare tijd

Heel veel mensen hebben het allemaal meegemaakt.

1 september 1939 begon de zes jaar langdurige oorlog.

Duitsland veroverde ons land,

En toen veranderde alles.

Je had geen keus je moest ergens schuilen.

Of je moest je overgeven.

Na zes jaar werd Nederland gelukkig bevrijd door het.

Engelse, Amerikaanse, Canadese en het Poolse leger.

Het is nu 76 jaar geleden.

Laten we allen hopen dat er nooit meer oorlog.

In ons land komt.

## *Vrijheid*

*Strijden wordt lijden dat was voor vele soldaten het antwoord.*

*Wachtend tot hun dierbaren het horen, horen dat zij er niet meer zijn.*

*In elk oord, in elk land, er is iets ergs aan de hand.*

*Wachtend en niet wetende wanneer deze essende ophoudt.*

*Nu, nu 76 jaar geleden is die essende voorbij.*

*En dat mag nooit vergeten worden.*

*Want ze hebben gevochten voor jou en mij.*

*Opa stopte met vertellen*

*Daar zaten we*

*Allebei huilend*

*Huilend van verdriet*

*Van die verschrikkelijke oorlog*

*Maar ook huilend van geluk*

*Want we leven nu eindelijk in*

*Vrijheid*

*Liefs, Morrigan*

## Angst

Strijden voor je land.  
Geen tijd voor angst.  
Geen moment stilte voor rust en vrede.

Denk na wat je doet of je hebt geen moed.  
Voor jong en oud strijden voor vrijheid.  
En er is geen moment voor blijheid.

Mensen met vrijheid denken niet aan angst en verdriet.

Familie was bang voor strijden voor je land.  
Bloed, zweet en tranen.  
Je moet denken aan wat de helden hebben meegemaakt.

## Toen er oorlog in Nederland was

Toen er oorlog in Nederland was waren er dappere mensen.

Toen er oorlog in Nederland was waren er bange mensen.

Toen er oorlog in Nederland was waren er verdrietige mensen.

Toen er oorlog in Nederland was misten kinderen hun ouders.

Maar gelukkig is de oorlog voorbij.

En herinneren wij dat op 4 en 5 mei.

Omer

## 2de wereldoorlog

Wanneer is de tweede wereldoorlog begonnen: de tweede wereldoorlog is begonnen op 4 mei 1940.

Waar is de tweede wereldoorlog begonnen: in Polen op 1 september 1940.

Hoe zou je je voelen als je de tweede wereldoorlog had meegemaakt: ik zou heel erg bang zijn en verdrietig zijn en hoe zou jij je voelen.



## **2<sup>E</sup> wereldoorlog**

Het begon met de Eerste Wereldoorlog

Adolf Hitler zat in het leger

Duitsland had verloren

Adolf Hitler dacht dat het door de Joden kwam

Hitler kwam aan de macht

Het werd oorlog in Nederland

Als je Joods was dan moest je onderduiken voor je leven

Het was verschrikkelijk om Joods te zijn

Je werd opgepakt en naar een concentratiekamp gebracht

Daar kreeg je bijna niks te eten

Soms helemaal niks

In de loop van de tijd werd je in een gaskamer vergiftigd

Als je te sterk was dan moest je naar een ander concentratiekamp

Hier werd je waarschijnlijk vermoord

De 2<sup>de</sup> wereld oorlog

Er waren verdrietige mensen in de oorlog

Er waren bange mensen in de oorlog

Er waren hongerige mensen in de oorlog

Er zijn 600.000 mensen overleden in Nederland

Er waren dappere mensen in de oorlog

Er was oorlog in Nederland en daardoor konden kinderen hun ouders niet zien

Maar gelukkig leven wij al 76 jaar in vrijheid in ik hoop dat het voor altijd blijft

Milan Viveen

## Anne Frank

Hoe voel je je als je Anne Frank was in de tweede wereldoorlog?

Hoe zou je je dan voelen?

Zou je verdrietig zijn? Of bang?

Of allebei? Zou je ook onderduiken achter de boekenkast? Of vluchten naar een ander land en strijden tegen je land?

Wat zou je doen?

# Oorlog

De Tweede Wereld Oorlog

Was stom

Er zijn 7 landen bij betrokken geweest

En 73 miljoen mensen zijn er dood gegaan over de wereld

Vrijheid was er vroeger niet

Wat is vrijheid voor jou

Wat betekent vrijheid voor ons

Nu 76 jaar geleden

Eindigde de oorlog

6 jaar lang was de oorlog

D-Day was belangrijk

Voor de oorlog

Voor onze vrijheid

Op 4 mei herdenken we de oorlog

En op 5 mei vieren we vrijheid

Max Morren

## De 2<sup>de</sup> wereld oorlog

Stel je voor het is al twee jaar oorlog en je zit in het leger je bent 21 jaar oud.

Je krijgt een brief je moet een bom in Duitsland laten vallen met je maat.

Het is half 12 je start de motor je maakt vaart en je bent op missie.

Alles gaat goed de bom is ontploft op de goede plek. Terug naar huis.

Ineens stop je motor ermee je hebt nog een motor je gaat niet heel hard . je tank is lek en er komt vuur bij.

Je bent bang en je weet niet wat je moet doen. Je maat kan de parachute niet pakken.

Daar hang je dan je maat verloren en je hoofd bloed hard.

Je komt terecht in een weiland. Je wordt gevonden en geholpen.

De oorlog is over wat moet je nu doen je bent in een vreemd land je kent niemand.

Bang  
Het is oorlog.  
Mensen zijn bang.  
Er is veel verdriet.

Wat zou jij doen als je daar leeft?

Ik zou bang zijn.  
Bang zijn voor de Duitsers.  
Mijn hard klopt kei hard.  
Je hoort mensen die schreeuwen.  
Er gaan veel mensen dood.

Maar opeens hoor ik mensen die ons komen help!!  
Ze komen ons bevrijden!!  
Mensen juichen ze zijn heel blij!!.

Gelukkig leven wij nu in vrijheid.

# Oorlog in Nederland

De tweede wereld oorlog in Nederland begon in 1940.

Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurt.

En niet alleen hier in Nederland ook op andere plekken.

Wel 7 landen.

We weten allemaal dat het een hele stomme oorlog was.

Besef hoe mensen zich voelde sommige kinderen waren zelfs hun ouders kwijt geraakt.

Je bent bang, je bent alleen. Wat moet je doen?

Je kan niet naar buiten omdat je joods bent.

Er is geen vrijheid. We zijn 76 jaar vrij.

We moeten blij zijn dat we vrijheid.

En dat er geen oorlog meer is.

En dat we gewoon normaal buiten kunnen lopen.

## Atlantic Wall Meinte

De Atlantic Wall.

Een lijn die meer dan 5000 kilometer is.

Helemaal van bunkers.

Die van de duisters zijn.

Van de grens van Frankrijk.

Tot het puntje van Noorwegen.

Om de aanval, die ze verwachtten, tegen te gaan.

De aanval van Canada,

De aanval van Engeland,

De aanval van de mensen die ons kwamen bevrijden.



## 2<sup>de</sup> Wereldoorlog

Adolf Hitler dat was zijn naam.

Waarmee het allemaal begon en iedere Duitser  
was gehoorzaam

Die akelige man die de oorlog had gestart.

Brak dat toen jouw grote hart?

Al die mensen die ons land probeerden te bevrijden.

Ze hadden pijn maar bleven toch voor ons strijden.

En dan de mensen die zijn gesneuveld in de strijd.

Daar staan wij voor altijd bij in het krijt.

Na ongeveer 5 jaar was de vrijheid weer teruggekeerd.

Iedereen heeft er veel van geleerd.

In Nederland is het nu voorbij.

Maar in sommige landen zijn ze nog niet vrij.

Maar de oorlog is verdwenen in ons land.

Wat een geluk.

*Alyssia*

# Oorlog

Ik ben joods ik zit ondergedoken.

Ik zit hier met mijn familie ik zit hier met

Mijn zusje , moeder en vader

We zitten hier al bijna 2 jaar 2 jaar geen licht

Gezien.

Wij zijn bang mijn zusje huilt elke dag van angst.

We zitten bij een vrouw ondergedoken we krijgen te eten.

Het is donker we moeten heel stil zijn anders

zijn we bang dat mensen ons horen.

Ik ben bang ik ben bang dat we worden opgepakt en

dat we weg worden gestuurd.

Hoelang gaat dit nog duren tot dat de oorlog voorbij is?

# Het Leven In De Oorlog.

Het was stil... Je hoorde alleen

Wat geruis van de radio op de achtergrond

En soms wat vliegtuigen langs vliegen.

Je kon aan de ogen zien hoe we ons

Voelde. We hadden angst en niet

Zo veel hoop meer...

Onze gedachtes vlogen rond bij ons:

Zouden we ooit vrij zijn?,

Het was bij ons een raadsel maar bij jullie een weet

## **De oorlog..**

Ik weet uit verhalen dat veel mensen er niet meer waren. Veel mensen stierven door een ziekte of zelfs door hongersnood. Er bleef niets meer over en we moesten strijden voor ons eigen land. We waren verdrietig en bang, want we moesten schuilen voor onze angst. Het waren slechte tijden, iedereen moest veel strijden.

Ik heb zelf ooit de oorlog meegemaakt het was niet leuk. Elke dag hoorde ik flinke knallen, kinderen die moesten huilen. Het was niet veilig. We moesten schuilen en hoopte niet dat mensen ons gingen verraden. We waren zo bang. Ik kan het gewoon niet omschrijven. We gingen zelfs in onze handen wrijven om het warm te krijgen, omdat we het koud hadden. We gingen ook bij elkaar zitten om het warm te krijgen. Mijn moeder probeerde ons allemaal te knuffelen, zodat we geen angst meer hadden. Op den duur gingen we vluchten, totdat we veilig in Nederland kwamen.

Ik ben blij dat we in vrijheid leven en hoop dat het zo blijft!

Gemaakt door : *Kenaz Aboukora*

## De 2<sup>e</sup> wereldoorlog

Veel mensen kwamen om in de 2<sup>e</sup> wereldoorlog.

Het waren lange nachten.

Veel mensen waren bang, ze konden nergens heen.

Voor vijf jaar had je helemaal geen vrijheid.

Veel mensen vochten voor hun vrijheid, ook al waren ze bang.

Als al die mensen niet hadden gevochten had niemand nu vrijheid.

Dus ik ben heel dankbaar voor al die mensen die hebben gevochten voor onze vrijheid.

En nu is 2021 kunnen we denken wat we willen, en we kunnen doen wat we willen.

En daar ben ik heel dankbaar voor.

Maar we moeten altijd nog met elkaar er voor zorgen dat iedereen erbij hoort.

Ik ben Joods en ik ben onder gedoken in een schuilkelder.

Samen met mijn zussen, broertje en mijn vader en moeder.

We zitten hier al drie jaar en ons voedsel is bijna op.

En we weten niet hoelang we hier nog moeten blijven zitten. En mijn broertje huilt omdat hij super veel honger heeft. We zijn allemaal bang dat we worden ontdekt.

We worden gescheiden van elkaar.

Maar we blijven hopen dat het nooit zal gebeuren.

En allemaal bij elkaar blijven.

# D-day

Angst, woede... Dat is alles wat ze voelden in hun boot.

ze zagen het strand, het strand dat voor de oorlog  
een rustige plek was.

Maar dat door de oorlog een vreselijke plek is geworden.

Waar hun met zijn allen geschiedenis zullen schrijven.

En vrijheid terug zullen brengen in heel Europa en daar buiten.

Lennert Hokke

# Een hel op aarde

Iedereen heeft dekking maar we moeten opletten.

Dat onze gevoelens en ons vertrouwen in de Führer niet vervagen.

We voelen alleen haat en pijn. Genade zit er niet bij.

Maar ons stalen roofdier is woest. Zijn motor brult op de velden en in de bossen.

We krijgen luchtsteun maar niet veel. We hebben genoeg genade getoond. We willen dat dit stopt maar anders worden we door de gevreesde Waffen SS neergeknald.

Ik wilde nooit in het leger. Maar van mijn vader moest het. Mijn broertjes zaten bij de Hitlerjugend.

Maar nu bij de Waffen SS En mijn oudste broer bij de Gestapo.

Maar ik moest 48 km/h in onze Tiger 1. Ik hoorde Jerry nog zeggen: Hanz Haltz.

En toen ging het licht voor hem uit. Onze schutter we hebben een reserve. in de nacht luisteren we radio. En toen hoorde we het goede nieuws Hitler is dood. En we gaven ons over en ze waren niet eens boos. Ik ging mee naar Amerika. Leerde daar Engels en studeerde daar af.

Maakte nieuwe vrienden en dronk een wonderbrau Coca Cola

Maar hoe gezellig ik het ook had ik miste Jerry mijn beste vriend Jerry.

Door Stagh Jongeneel



## De tijd tikt door

1, 2, 3 (zucht) hoelang gaat deze oorlog nog duren.

Ik wacht al eeuwen.

4, 5, 6 de Duitsers hebben alles afgepakt of vernietigd.

7, 8, 9 wat willen ze nog meer.

Heel Europa ligt in puin.

10, 11, 12 (zucht) dit heeft geen zin.

Wat kan ik nou doen.

Niemand kan op tegen de Duitsers.

Ik zou moeten wachten en hopen dat er ooit een einde komt.

(zucht) seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren.

Steeds meer macht krijgen de Duitsers.

Dit moet stoppen en niet straks maar nu.

# Geen vrijheid

**Eén persoon bepaalt alles**

**Niemand is blij**

**Mensen streden voor onze vrijheid**

**Nu zijn we 76 jaar vrij**

**Iedereen is blij**

**Je bepaalt zelf wat je wil doen**

**Vrijheid is belangrijk voor iedereen**

**Vrijheid moet er zijn voor altijd**

**Vrijheid**